

## **Gud Är allestädes närvarande- Han Är överallt**

Torsdag 22 januari 2015, Kl. 20:20

Min högt älskade dotter, apostasin har greppat tag om världen och sprider dess tentakler in i varenda religion som erkänner Mig, Jesus Kristus, liksom dem som erkänner Min älskade Fader.

Dem som sprider apostasi gör det på ett sätt som inte är uppenbart och bedragare kommer försiktigt nära själar till att acceptera en falsk doktrin. Detta kommer leda två tredjedelar av Kristna in i apostasin där de inte kommer bli klokare. Varje Guds lag kommer att böjas och presenteras till att vara relevanta åt den moderna världen. Så övertygande kommer Mina fiender att vara, så omsorgsfulla och ödmjuka till utseendet, att de kommer att övertyga även de mest pålitliga och lojala av Mina efterföljare, att dessa förändringar är acceptabla i Guds Ögon.

När väl en Kristen avlägsnar sig från Sanningen, är hen skyldig till att acceptera lögner. Strax efter kommer hen acceptera falska doktriner och sedan kommer hen falla bort från Tron, mycket snabbt. När tidpunkten är rätt kommer fördärvets man övertyga alla Kristna som avvisar Guds Sanna Ord, att gå med i en ny enad världsreligion. Och därmed, är detta hur, Min Kyrka kommer bli korsfäst. Men, Guds Ljus kommer bli uthäld över de Kristna och Judarna och ut ur deras munnar, inspirerade av Enok och Elias, kommer de predika Guds Ord. Dessa kommer bli de två religionerna som kommer bli förföljda och bli Mina fienders måltavlor, behandlas med stränghet innan de förbjuds från att utöva sin religion på offentliga platser. Så småningom, kommer de ta över deras kyrkor och tempel. Men, täckta av Elden av den Helige Ande, kommer de sprida Guds Ord. De kommer finna modet och styrkan att förbli sanna till Gud.

Präster lojala till Sanningen kommer fortsätta med det dagliga Offret utfört i Mitt Namn och på det viset som det var menat att vara, Följa dem kommer vara återstoden i varenda nation som kommer svara till Eldens Ande. Guds Kraft får aldrig underskattas. Han kommer leda Sina Egna på deras marsch till seger. Han kommer utplåna varenda björnbärsbuske, som blockerar deras väg. Han kommer täcka dem med Cirkeln av Hans Himmelska Skydd och fylla deras själar med visdom och Sanningen.

Gud Är allestädes närvarande- Han Är överallt och Han ser allt. Satans kraft är fasansfull men han är inte allestädes närvarande. Han kan bara sprida sitt inflytande genom själar han och hans kohorter klarar av att lura. Guds Kraft kan förökas i varenda enskild del av världen på ett ögonblick. Varje handling, bra, dålig eller likgiltig, sker genom människans fria vilja, som antingen påverkas av den Helige Ande eller ondskans ande.

Guds Kraft kommer segra och på Herrens Stora Dag kommer Hans fiender bli maktlösa och genom Min Faders Hand kommer de kastas in i avgrunden. Det största straffet kommer bringas ned över Guds heliga tjänare som predikar falskheter. Eftersom de var välsignade med Sanningen men förkastade den, till förmån av att avsiktligt dra själar ifrån Guds Ord, kommer deras vara den värsta av alla och för det, kommer de aldrig att se Guds Ansikte.

Er Jesus

